

## PSALMER TILL GLÄDJE OCH STYRKA FÖR CHANTERNA

En samling utvalda psalmer för det lilla finsk-ugriska folket chanterna förbereds nu. De snart utgivna psalmerna är böner och rop till Gud om hjälp; i dem suckar författaren uppgivet, men gläds också över Guds hjälp och överflödande kraft. Därför, varhelst kristendomen har påverkat folken i Ryssland, är Psaltaren en älskad och mycket använd bok.

Bland chanterna finns det aktiva troende som har främjat översättning och distribution av Bibelns böcker bland sitt folk. Vår vän Ljudmila säger att hennes mamma gladdes när hon fick sina första psalmer översatta till chantiska. Hon läser varje dag bibeltexter på sitt eget språk.



*Troende i Surgut-regionen*

Sedan några år tillbaka finns på appen YouVersion delar av Bibeln på chantiska. Där kan alla läsa och ladda ner Guds ord på sitt eget språk. **Det var en riktigt trevlig överraskning nyligen att höra att texter på chantiska redan laddats ner 140 000 gånger.** Det är mest av alla de finsk-ugriska språk i Ryssland som finns på sajten.

Eftersom Psaltaren lär ut hur man ber, är den en god hjälp vid sammankomster av troende för att stämma till gemensam bön. Psalmerna är också sånger och en källa till nya sånger. Även under översättningsprocessen har i församlingen ny andlig musik börjat uppstå ur den.

Evangelierna Markus och Lukas har hittills publicerats för chanterna som bor i Sibirien. Dessutom Apostlagärningarna, 1 Mosebok och Jona. **Tack, kära understödjare och förebedjare, för att ni ständigt ger varaktig, evig glädje till chanter och andra mindre folk.**

*Kaisa Franzén*

Kaisa Franzén

### Månadens projekt

Femton psalmer på chantiska förbereds just nu för tryckning. Stöd tryckningen med din gåva till månadens projekt!