

HADE ALDRIG HÖRT TALAS OM GUD PÅ SITT SPRÅK



Konsert i en udmurtisk by

Alevtina från Udmurtien berättar hur hon fann vägen till Gud:
"Jag är en alldeles vanlig udmurtiska från byn Niznij Jurasj. Egentligen var allting bra i mitt liv: jag hade en ordentlig man och vi fick 2 barn. Vi har en bondgård och vi är arbetsamma. Men även om jag hade mycket av det materiella kändes det att det fattades någonting viktigt i livet.

Jag har alltid trott att Gud finns, jag visste bara inte vem och hurdan Han är. Jag förstod inte hur man skulle få kontakt med Honom. Det var en tung börda för mig.

En dag kom en sånggrupp till vår by och hade konsert. Jag gick dit och det visade sig vara en andlig konsert. Där talade man om Gud på ett sätt som gjorde att man kände att Han var

närvarande! Jag var väldigt förvånad att man pratade om Honom på udmurtiska. Jag hade aldrig hört talas om Gud på udmurtiska och jag blev nästan rädd. Men evangeliet ljöd klart och det nådde min själ och ande. Jag började gråta och bekände mina synder för Gud och vände mig av hela mitt hjärta till Honom. Den kvällen kom Jesus in i mitt liv och gjorde mig till någonting nytt. Jag fick ett Nya Testamente och en Barnbibel på udmurtiska. Sånggruppen lämnade vår by men jag började läsa Ordet. När jag gjorde det kom många frågor upp och jag vände mig med dem till Gud. När jag bad fick jag verkligen känna att Han var alldeles bredvid mig och undervisade och ledde mig.

Även några andra i vår by har blivit kristna och vi har redan en liten församling.

Gud har förvandlat mig helt och hållet. Många var förvånade i vår by när jag blev kristen och jag blev till och med hånad. Men när människorna såg förvandlingen i mitt liv började deras attityd förändras. Nu kommer många till mig och ber om förbön och råd i svåra livssituationer. Några har även vågat komma på våra möten. Vi ber för vår hemby och tror att Gud ger oss väckelse, att Han låter vårt folk hitta Honom som älskar oss så mycket!"

Kaisa Franzén

Kaisa Franzén

Månadens projekt

Udmurterna får hela Bibeln i höst. Tack för dina förböner och gåvor! Med din gåva till månadens projekt kan du hjälpa oss att ge denna dyrbara gåva även till andra folk.