

## Bibelord till vepserna



Vägghandlingar är mycket populära i Ryssland och när de är på modersmålet uppskattas de ännu mer. Vepserna har för första gången fått en kalender med verser från Bibeln. Kalendern är för 2018 men man vill trycka den redan nu för att kunna sprida den i olika evenemang under sommaren och hösten.

I början av kalendern finns bönen Fader Vår och bibelöversättare Nina Zajtsevas förord. Nina Zajtseva skriver:

”Från Guds Ord förstår vi att evangeliet tillhör alla språk, släkten och folk och att Herren vill tala även till vepser. Väldigt sent fick vi den kunskapen men nu har vi ändå fått höra det: vi kan läsa Hans

ord på vepsiska och vi förstår att vi även får be till Honom på vårt eget språk. I Ordspråksboken liknar man Guds Ord vid gyllene äpplen i silverskålar. För oss vepser är Herrens gyllene Ord – på ett språk som vårt hjärta förstår – dubbelt så dyrbart. Det finns ingenting likt det!

Må Guds Ord på modersmålet ge oss kraft i livet! I sitt Ord har vår Herre och Gud kommit till oss och genom det vet vi att Han hör oss och ser alla våra behov och önskemål. Därför; låt oss lägga på minnet Orden som Han har gett oss och förvara dem som vår dyrbaraste skatt. Låt dem alltid leva i vår ande och vårt hjärta och leda vårt folk!”

Låt oss be att bibelorden i kalendrarna talar till folket och inspirerar dem att läsa de bibelböcker som redan är tryckta: Nya Testamentet, Psaltaren och Ordspråksboken. Näst i tur trycks Jona bok.



**Kaisa Franzén**

### Månadens projekt

Vepserna bor på sydvästra stranden av Onegasjön i Karelen, nära St Petersburg och i byar utspridda mellan dessa två områden, i Vologda-trakten. Stöd bibelöversättningen till detta språk med din gåva till månadens projekt.