

Komierna i norra Ryssland får Jona bok



Man har delat ut Barnbiblar i skolorna i Komi. Nu väntar man på Jona bok.
Bild: N. Vattuleva/RKI

Jona bok på komi är nu färdig för tryckning. ”Man ser fram emot publiceringen av Jona”, berättar **Nina Vattuleva**, en av översättarna. ”Den behövs i söndagsskolorna både i Komi evangeliska kyrka och i den ortodoxa kyrkan. Boken efterfrågas även i skolorna. Jona är en viktig bok i Bibeln – den har en djup symbolisk betydelse. Jesus jämförde sig med Jona: ’Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.’ För det andra kommer boken med ett starkt budskap om att Gud kallar människor till omvändelse och vill benåda dem. Och för det tredje är berättelsen om en stor fisk som slukade Jona spännande och barnen kommer lätt ihåg den.”

”Kristna i Komi har en gemensam vision – Bibeln tillhör alla och varje människa bör få den”, fortsätter Nina. ”Ingen församling eller samfund har monopol på Bibeln, den är gemensam för alla kristna. Den binder ihop oss som tror på Jesus. Även missionsbefallningen som Jesus gav är gemensam: människorna måste få

höra evangeliet och man ska undervisa dem i att följa Kristi lära. För att förverkliga detta behöver vi Guds Ord. Det är ett stort tacksägelseämne att vi har Nya Testamentet och Psaltaren på komi – och snart även Jona bok.”

Daniil Popov, pastor i Komi evangeliska kyrka, säger: ”Vår önskan är att Bibeln finns i varje hem i Komi. Vi ber att så många människor som möjligt hittar vägen till Jesus.”



Kaisa Franzén

Månadens projekt

Komierna fick NT 2008 och Psaltaren 2012. Därefter har arbetet med andra GT böcker fortsatt. Jona är nu färdig för tryckning. Stöd översättningen med din gåva till månadens projekt!